

Sospiri Ardenti



De Nachtegaal

Een operasprookje in een notendop voor de hele familie

Hans Christian Andersen, de "vader van de vertelkunst", geeft met zijn sprookje "De Nachtegaal" de inspiratie voor een splinternieuwe opera-productie. De muziek van Georg Philipp Telemann, één van de grootmeesters uit de barok, wordt in harmonie gebracht met een speciaal geschreven libretto in het Nederlands door Hans Wijers. Enscenering, decors en kostuums in handen van Gabi Bartels maken van het geheel een feest voor oor én oog. De vier leden van Sospiri Ardenti nemen al spelend en zingend alle personages voor hun rekening.

De kleine nachtegaal van de keizerin is geen mooie vogel, maar zijn gezang brengt iedereen in vervoering. De keizerin is er dolgelukkig mee, tot op een dag zij een prachtige, zingende mechanische vogel krijgt als geschenk. Helemaal in de wolken over dit prachtig apparaatje stuurt zij de echte vogel weg. Maar als de keizerin ziek wordt, is het alleen de echte nachtegaal die de Dood van haar bed wegtovert

Een opera over vriendschap, trouw, uiterlijke schijn en de kracht van muziek!